

Frederiksberg, den 28. juni 2024

Kære alle

Det er snart sommerferie for mange af os. Tid til at leve langsommere og bruge dagene på noget, man når for lidt af i hverdagen, hvad enten det måtte være at lave en portion vanilje-is, tage på fisketur, male stuen, besøge moster – eller stikke næsen i en god bog. Det sidste er en fornøjelse, jeg hver sommer ser frem til med stor forventning. Jeg samler mig en overambitiøs høj stak, og når måske kun halvdelen, men det er også i orden. Denne sommer skal jeg læse en ny dogmatik fra Århus Universitet, der har vakt en del debat. "Frygt ikke" hedder den og udmærker sig ved at være bygget op over oldkirkelige tanker om, hvad kristendom er. Vi forstår i høj grad kristendom gennem lutherske briller, men her går de to forfattere, Margrethe Kamille Birkler og Anders-Christian Jacobsen helt tilbage til de første århundreder og undersøger, hvordan kristendommen blev forstået dengang. I bunken ligger også tidligere domprovst i Ribe Jens Torkild Baks bog "Maskefald. Bag om den lutherske tradition". Som titlen siger, så prøver også han at afmontere et bestemt syn på kristendommen og se på sagen fra en anden vinkel. Jeg håber også at få læst Emma Holtens bog "Underskud". Titlen refererer til økonomiske analyser, der påstår, at kvinder er en underskudsforretning. Kvinderne koster samfundet mere end det, de betaler i skat, siges det. Emma Holten spørger, hvordan man kan komme til den konklusion, når samfundet ville gå i stå, hvis kvinder ikke fødte og drog omsorg for den kommende generation af arbejdskraft. Og hun svarer i bogen, at det skyldes, at vi ikke har et ordentligt politisk sprog for værdien af omsorgsarbejde, både i hjemmet og i den offentlige sektor. Den bog glæder jeg mig til, både som kvinde og som præst. For tanken om at måle på kirkens diakonale og kulturelle bidrag til samfundet er sjov. Og så skal jeg altså læse en af mine yndlingsforfattere, Kjell Westø's seneste bog "Skumring 41" om Vinterkrigen i Finland. Så gik den sommerferie vist.

Guidet fælleslæsning

Apropos læsning så fortsætter vi udbredelse af guidet fælleslæsning, som jeg omtalte i mit december-nyhedsbrev. I mindre grupper læser vi korte prosastykker og digte og deler oplevelser og erfaringer. I begyndelsen af næste år håber vi, at en håndfuld guider kan blive uddannet, så vi kan sprede aktiviteten ud over hele byen. Jeg leder selv en gruppe på

"Paraplyen" til efteråret og glæder mig til at læse litteratur med brugerne i huset. Espen har planer om at læse med en gruppe af ældre mænd.

Indledende budgetsamråd

Dette møde er en nyskabelse på Frederiksberg, affødt af vores nye budgetproces. Mødet fandt sted i Solbjerg den 13. juni og tak til alle, der deltog i et godt møde, hvor vi udover at tale om provstiets aktuelle økonomi også fik præsenteret "ProvstiSkyen", som er et værktøj til at opnå mere transparens i fordeling af ligningen i provstiet. Vi begynder arbejdet med det til efteråret og håber, at vi for alvor kan tage det i brug, når vi skal lægge budget for 2027.

Gilgamesh

Sognepræst Signe Danielsen, Markus har udgivet en vidunderlig bog. Hun har gendigtet "Gilgamesh", som hun kalder verdens ældste historie om venskab. Gilgamesh-eposet er skrevet for 3000 år siden og regnes for verdenshistoriens første litterære hovedværk. Signe har gendigtet for større børn, men man behøver på ingen måde at være barn for at nyde bogen og dens smukke illustration lavet af Fady Mansour. Jeg kan varmt anbefale den til bunken af sommerbøger.

Grundlovsfest

D. 4. juni var 1000 skoleelever til Grundlovsfest foran Frederiksberg Rådhus og mange kom forbi Folkekirken på Frederiksbergs stand med en spejlinstallation, hvor de unge kunne skrive deres håb for fremtiden, få en snak og en tatovering med et Kierkegaard-citat. Det var virkelig opmuntrende at opleve de unges spørgelyst, interesse og mod på at dele deres håb for fremtiden med os andre. I kan se billeder fra Grundlovsfesten nedenfor.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer.

Kirsten Jørgensen

